

RADIOLOOG & HOBBY

Eline Rappel

AFLEVERING 5

Sporten, verzamelen of sterren kijken: in deze rubriek vraagt de redactie radiologen naar waar zij energie en plezier uithalen naast hun werk. Aflevering 5: radioloog Eline Rappel is gek op motorrijden.

Naam: Eline Rappel
Leeftijd: 30 jaar
Werkplek: Opleiding in het Haga Ziekenhuis, nu werkzaam in het LUMC
Woonplaats: Voorburg
Thuis: samenwonend

Waarom motorrijden?

'Als adrenalinejunkie bestond de wens om te gaan motorrijden al van kinds af aan. De bedenkingen van familie en de beperkte financiële middelen als student hebben mij er enige tijd van weerhouden om te starten met motorrijlessen.'

Wanneer ben je begonnen?

'Toen ik mijn huidige vriend leerde kennen. Hij was al een stuk langer motorfanaat. Op een gegeven dag dacht ik dat we samen zouden gaan touren. Tot mijn verbazing zette hij me af bij de rijsschool, waar ik mijn eerste les heb gehad. Ik was meteen verkocht. In 2017 heb ik mijn A2 rijbewijs gehaald, waarmee ik op motoren mag rijden tot 35 kW vermogen.'

'Tent en rugzak achterop, de Eifel in en op zoek naar weggetjes met veel bochten'

Wat was je eerste motor?

'Een Yamaha Virago (xv 535), een chopper gekocht op Marktplaats voor 700 euro. Een koopje. Maar dat was niet zomaar, want er moest nog een hoop aan gebeuren. Samen met mijn vriend hebben we de motor uit elkaar gehaald, gereviseerd en weer opgebouwd, precies naar mijn wensen.'

Hoe heb je dat geleerd?

'Door veel te sleutelen in de fietsenstalling van de studentenflat. Vaak in het gezelschap van andere vrienden. Ik heb veel geleerd over de mechaniek van een verbrandingsmotor, de vier slagen van een 4-takt, de verschillen tussen cardan- en kettingaandrijving, en de noodzaak van het klep-

pen stellen. Het leukste sleutelwerk vind ik gedetailleerd priegelen bij het reviseren van een carburateur. Ik zie hierin ook de overeenkomsten met de radiologie: technisch denken, herkennen van patronen en oog voor detail.'

Sleutel je nog steeds zelf?

'Mijn vriend en ik hebben veel paretjes van Marktplaats opgeknapt en weer doorverkocht. Hierdoor konden we als student ook nog een zakcentje bijverdienen. Dit hobby heeft er wel voor gezorgd dat ik vaak langs de kant van de weg kwam te staan. Met name elektraproblemen waren onvoorspelbaar en frustrerend. Het abonnement bij de ANWB was geen onnodige luxe.'

Wat voor je motor rijd je nu?

'In 2019 heb ik mijn A rijbewijs gehaald, waardoor ik volvermogen motoren mag rijden. Inmiddels had ik al aardig wat verschillende motoren gereden door onze sleutelhobby, dus ik wist direct wat mijn nieuwe motor ging worden. Een Yamaha R6, een echt racemonster. En een stuk comfortabeler op de Duitse *Autobahn* dan mijn Virago!'

Ga je ook op reis met de motor?

'We zijn al op veel mooie trips geweest, met z'n tweeën, of met een groep vrienden. Tent en rugzak achterop, de Eifel in en op zoek naar weggetjes met veel bochten. Al bleek de R6 niet echt een geschikte *off-the-road* motor. Deze motor rijdt beter op het circuit, waar ik een aantal keer per jaar te vinden ben. TT Assen is vooral nog mijn favoriete circuit. Twee jaar geleden zijn we op gecombineerde surf/motor vakantie geweest in Frankrijk: auto vol met gereedschap en kites, surf- en kiteplanken op het dak en motoren op de trailer. Daar hebben we gereden op het prachtige circuit van Magny-Cours. Wel erg heet met 30 graden in een leren pak.'



Eline met haar motor.

Ook andere evenementen met de motor?

'Eens in het jaar organiseert mijn vriend samen met motorzaak Ab Motoren voor een grote groep vrienden de *Scrapheap Challenge*, naar het vroegere televisieprogramma op *Discovery Channel*. Drie teams hebben een dag de tijd om hun wrak om te toveren tot meest ludieke motor. Een supergezellige dag met hilarische resultaten; denk aan een zijspan gemaakt van een kruiwagen, verlengde achterbrug op een toumotor, of een vlammenwerper in de uitlaat.'

Wat vind je het mooiste aan jouw hobby?

'De vrijheid die het geeft, de avonturen die je beleeft en de vrienden die je eraan overhoudt.'

Joy Vroemen**Oproep: uw hobby in beeld**

Hebt u een bijzondere hobby waar u graag over vertelt? Of een collega die maar niet uitverteld raakt over zijn of haar liefhebberij? Mail dan naar memorad@radiologen.nl. De redactie neemt dan contact op.